

### # 1. Zijn vrouw

“Vorm mij voortdurend tot de vrouw die mijn man nodig heeft.”

*Wie zal een deugdelijke vrouw vinden?  
Haar waarde gaat die van robijnen  
ver te boven. { Spreuken 31:10 }*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 2. Zijn werk

“Zegen het werk van zijn handen.”

*De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij  
over ons; bevestig het werk van onze handen  
over ons, ja, het werk van onze handen,  
bevestig dat. { Psalm 90:17 }*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 3. Zijn financiën

“Neem onze financiën in Uw hand,  
gebruik ze voor Uw doel. Laat hem  
vrijmoedig delen, waar nodig.

*Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn  
rijkdom, voorzien van alles wat u nodig  
hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.  
{ Fil. 4:19 }*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 4. Zijn reputatie

‘Geef mijn man een zuivere  
reputatie. Laat men geen redenen  
hebben om slecht van hem  
te spreken.’

*Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?  
{ Rom. 8:31 }*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 5. Zijn genegenheid

‘Geef vrijmoedigheid om onze  
genegenheid aan elkaar te tonen.’

*Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen  
liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn  
eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.  
{ Ef. 5:28 }*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 6. Zijn verleidingen

‘Geef hem kracht de verleidingen te  
weerstaan die op hem afkomen.’

*God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u  
verzocht wordt boven wat u aankunt, maar  
Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst  
geven om die te kunnen doorstaan.  
{ 1 Kor. 10:13b }*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 7. Zijn gedachten

'Bescherm de gedachten van mijn man.'

*Al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenken dat. {Fil. 4:8}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 8. Zijn gebedsleven

'Versterk het gebedsleven van mijn man.'

*Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. {1 Thes. 5:17,18}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 9. Zijn roeping

'Geef dat mijn man duidelijk uw roeping voor zijn leven zal verstaan. Geef hem kracht naar die roeping te leven.'

*Maar zoals God aan ieder heeft toebedeeld, zoals de Heere ieder geroepen heeft, zo moet hij wandelen. {Spreuken 31:10}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 10. Zijn keuzen

'Vul mijn man met Uw wijsheid en laat Hem elke beslissing in afhankelijkheid van U nemen.'

*Wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen, en wie verstandig is, zal wijze raad verwerven. {Spreuken 1:5}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 11. Zijn gezondheid

'Zegen mijn man met een goede gezondheid.'

*Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? {1 Kor. 6:19}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 12. Zijn bescherming

'Bescherm mijn man voor gevaren en ongelukken.'

*Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burch, mijn God, op Wie ik vertrouw! {Psalm 91:1-2}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 13. Zijn bewogenheid

‘Geef mijn man bewogenheid met de wereld om hem heen.’

*Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. { Kol. 3:12}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 14. Zijn integriteit

‘Laat mijn man oprecht en betrouwbaar zijn. Help hem de waarheid te spreken.’

*Een arme die in zijn oprechtheid zijn weg gaat, is beter dan wie slinkse wegen gaat, al is hij rijk. { Spreuken 28:6}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 15. Zijn seksualiteit

‘Zegen de seksualiteit en geef dat hij er voldoening in zal vinden. Help hem om seksueel rein te blijven.’

*Moge je levensbron gezegend zijn en verblijd je over de vrouw van je jeugd. {Spreuken 5:18}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 16. Zijn prioriteiten

‘Help mijn man de juiste prioriteiten te stellen in zijn leven.’

*Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. { Mat. 6:33}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 17. Zijn stille tijd

‘Geef mijn man honger naar Uw woord en trouw in het zoeken van Uw aangezicht.’

*Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. {Psalm 42:2-3}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 18. Zijn vaderschap

‘Laat mijn man een vader zijn voor onze kinderen, zoals U voor ogen heeft. Help hem zijn verantwoordelijkheid te nemen.’

*Breng uw zoon gehoorzaamheid bij, en hij zal u rust geven en uw ziel genoegens schenken. { Spreuken 29:17}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 19. Zijn wijsheid

‘Laat mijn man groeien in wijsheid.’

*De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht. {Psalm 111:10}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 20. Zijn leiderschap

‘Geef mijn man alles wat nodig is om de geestelijke leider in ons gezin te zijn.’

*Vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. {Ef. 6:4}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 21. Zijn huwelijk

‘Bescherm ons huwelijk tegen alles wat het kan beschadigen of ten gronde richten. Geef ons liefde, toewijding en trouw.’

*Wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. {Matth. 19:6}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 22. Zijn geduld

‘Geef mijn man veel geduld.’

*Zo roep ik u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. {Ef. 4:1-2}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 23. Zijn levenswandel

‘Wilt U mijn man leiden in Uw licht, leer hem Uw weg, zodat hij in Uw waarheid zal wandelen.’

*Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. {Psalm 1:1}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 24. Zijn woorden

‘Zet een wacht voor de lippen van mijn man, zodat hij woorden spreekt die opbouwend zijn en leven voortbrengen.’

*Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens. {Matth. 15:18}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 25. Zijn zelfbeeld

'Ik bid dat mijn man zijn identiteit zal zoeken in U. Laat hem zichzelf zien door Uw ogen.'

*Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. {Jesaja 60:1}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 26. Zijn rol als echtgenoot

'Wilt u geven dat mijn man zijn taak als echtgenoot verstaat en deze zal vervullen zoals U dat wilt.'

*Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft \* en Zich voor haar heeft overgegeven. {Ef. 5:25}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 27. Zijn dankbaarheid

'Wilt u mijn man een dankbaar hart geven? Laat hem zijn zegeningen tellen.'

*Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. {Psalm 34:2}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 28. Zijn levensheiliging

'Reinig mijn man van elke verborgen zonden. Help hem alles in het licht te brengen.'

*Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. {Psalm 139: 23-24}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 29. Zijn geloof

'Wilt u geven dat het geloof van mijn man zeker en vast zal zijn.'

*Als u een geloof had als een mosterzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. {Matth. 17:20}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 30. Zijn getuigenis

'Help mijn man te getuigen van U, aan de mensen om hem heen'

*En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. {Spreuken 31:10}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### # 31. Zijn zelfbeheersing

'Ik bid u om zelfbeheersing voor mijn man, in elk gebied van zijn leven.'

*En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing. { 2 Petr. 1:5-6a }*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

### 31 Gebeden voor mijn echtgenoot

*Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.*

*{Fil. 4:6}*

<http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl>

