

Ruth 4

Wat een mooie afloop heeft dit kleine boekje. Kort wil ik nog ingaan op de andere lossers.
De andere lossers *zou je kunnen zien als 'de wet'*.

Boaz houdt van Ruth en wil haar 'lossen' uit liefde en genade.

De andere lossers zien alleen voordeel, de erfenis van het land.

De wet **eist** alleen, kent geen liefde en kan daarom niet verlossen. Dus hoe goed we ook proberen aan allerlei regels en wetjes te voldoen, de wet heeft niet de macht ons te lossen. De wet verandert nooit je hart. De wet schenkt ons geen redding, geen genade, koopt ons niet vrij. De wet kan ons wel overtuigen van zonden, je veroordelen (ahw een vloek op ons leggen -> lees Galaten 3:13 en Kol. 2:14); de wet laat het ons van onszelf verwachten. Maar we mogen weten dat we niets van onszelf kunnen en mogen verwachten. Alleen GENADE koopt ons vrij.

Houden van Jezus, kiezen voor Hem en laten zien in je handel en wandel wie Hij is...maakt ons vrij.
Een persoonlijke relatie ontwikkelen met Hem. Hem betrekken in alle aspecten van je leven.

Dát verlost ons en maakt de weg toegankelijk naar de Vader...**Hij kan ons vrijkopen en dat heeft Hij gedaan. (1 Tim. 2:6)**

Ik hoop dat jullie veel hebben mogen leren uit dit boekje; een andere kijk hebben gekregen op de inhoud van het boek. Het verhaal in een andere perspectief zijn gaan zien.

Bovenal hoop ik dat je er van overtuigt mag zijn dat Jezus je verlosser is! Dat Hij je heeft vrijgekocht, de weg heeft geopend naar God, onze Vader en dat Hij ons een prachtige toekomst belooft!

Genade is krijgen wat je niet verdient hebt.