

Hoofdstuk 1

Uit dit hoofdstuk wil ik wat namen met hun betekenis lichten:

Elimelech	GOD IS KONING
Naomi	LIEFLIJK
Machlon	ZIEKELIJK
Chiljon	ZWAK
Betlehem	BROODHUIS
Ruth	VRIENDELIJK, VRIENDIN
Mara	BITTERHEID

Het was in Israël heel gebruikelijk om je kind een naam met betekenis te geven. Daarom valt het wel op dat Naomi en Elimelech hun kinderen 'rare namen' geven. Wellicht waren de kinderen bij geboorte niet zo gezond las ik ergens. Dit omdat ze jong sterven. Het is een aannemelijk idee dat dit zo was, ook omdat ze al aan het begin van de hongersnood vertrekken uit Betlehem (dit zou je weer kunnen afleiden uit vs 21 waarin Naomi zegt "vol ben ik heengegaan"; dit zou kunnen slaan op het feit dat er nog geen armoede was in het gezin op dit moment)

Om over na te denken:

- Elimelech, God is Koning -> waarom vertrouwt hij niet op God en vertrekt hij naar een heidens land als er hongersnood (vaak straf van God in OT) uitbreekt? Is het angst om zijn rijkdom te verliezen? Angst is vaak een slechte raadgever! Maar het kan ook zijn dat hij bang is voor de gezondheid van zijn kinderen. Hoe dan ook, ze verlaten het broodhuis (Betlehem) en vertrekken naar het heidense Moab. Hoe vaak vluchten wij niet weg uit angst i.p.v. dat we ons wenden tot God, onze Redder?
- Naomi zegt bij terugkeer noem mij maar Mara....maar maakt God ons bitter, of maken we zelf verkeerde keuzes (zonder God) en worden we daardoor verbitterd?
- Ruth heeft de gezindheid van een discipel vanwege haar vriendschap en trouw. Ze klampt zich vast aan haar schoonmoeder met de welbekende woorden 'Waar u heengaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en UW GOD IS MIJN GOD.' Ze wil horen bij de God van Israël! Ze is vastbesloten en maakt keuzes. Wat een voorbeeld!
- Orpa keert terug na het betoog van Naomi. Hoeveel mensen haken er niet af als het volgen van Jezus offers gaat vragen; als het moeilijk wordt, er strijd komt?