

## Ruth 2

Ook hier valt veel over te zeggen. Vers voor vers kom je heenwijzingen tegen naar beloftes, naar Jezus en Zijn volbrachte werk voor ons.

Met Boaz in je achterhoofd als schaduwbeeld van Jezus, wil ik een paar verzen er uitlichten om over na te denken.

- Vers 2 Ruth "...bij iemand die mij dat toestaat". Iemand die mij genadig wil zijn zou je kunnen zeggen. De man van Genade -> Jezus. Ruth zoekt niet zichzelf, maar hem die haar toestaat aren te lezen. Als wij niet onszelf zoeken maar Hem, dan zijn we altijd op het juiste veld.
- Vers 3 de akker van Boaz, de juiste omgeving voor haar. 'Bij geval/bij toeval' komt ze daar. Voor ons kan iets 'toevallig' gebeuren. Maar, omdat wij de afloop van deze geschiedenis weten, kunnen we zeggen dat dit duidelijk *Gods plan is voor haar leven*. Ruth is 'zomaar' op het goede veld.  
Hoe zit dat met ons? Zitten wij (al) op het goede veld? Ruth was hier op het veld van haar lossen. Voor ons is er maar 1 verlosser: Jezus Christus. Ook voor ons geldt de opdracht: ga niet naar een andere akker. "Blijf in Mij" zegt Jezus. Is ons antwoord: "In Uw nabijheid wil ik zijn..?"
- Vers 9 "Als je dorst hebt, ga dan.... " - "Wie dorst heeft kome" zegt Jezus ... lees ook Johannes 4. "ga"= actie, pas dan kun je ontvangen wat Hij aanbiedt. Er is genoeg, er is overvloed bij Hem. Joh. 6:35
- Vers 14 "Kom maar hier en neem een stuk brood en doop het in de wijn..." – avondmaal, Jezus reikt het ons aan, zoals Boaz hier Ruth het brood en de wijn aanbiedt. "KOM" – actie vereist
- Vers 15 en 16 Ruth krijgt niet zomaar, ze moet zich ervoor inzetten. Maar er is 'overvloed' . Zijn genade voor ons is ook overvloedig, maar God vraagt onze inzet; actie. Hij geeft ons Zijn Geest. Hij wil met ons samenwerken. Uit en door onze daden mogen we Jezus laten zien.
- Vers 21 de opdracht om dichtbij de maaiers op het veld te blijven tot de oogst is binnengehaald. Aansporing om dichtbij Jezus te blijven, tot Hij Zijn bruid komt halen.